



UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 24 april 2024

Het bestuur van de **Historische Vereniging Haastrecht** nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering gevolgd door een lezing op **woensdag 24 april 2024** in Cultureel Centrum Concordia; **aanvang vergadering 19.30 uur.**

Agenda

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken (voorzitter)
2. Notulen van de ledenvergadering van 2023 **
3. Bestuursamenstelling:
Aftredend en herkiesbaar: Hans Kattenwinkel (voorzitter), Kees van Hooft (penningmeester), Mieke de Rooter (secretaris) en Rob Anders (lid en hoofdredacteur)
4. Secretarieel jaarverslag 2023 **
5. Verslag kascommissie (Tony Hardenberg en Bas Hubers)
6. Financieel jaarverslag 2023 ** en nadere toelichting door Kees van Hooft, penningmeester
7. Benoeming kascontrolecommissie 2024
8. Stand van zaken werkgroepen (Rob Anders en Hans Kattenwinkel)
9. Rondvraag en sluiting van het officiële deel van de vergadering (*circa 20.00 uur*)

**** N.B.** De stukken liggen op de vergadering ter inzage, zijn een week voor de vergadering op te vragen bij de secretaris en worden gepubliceerd op onze website (www.historischevereniginghaastrecht.nl).

Voor alle leden die de vergadering bijwonen, is er een gratis kopje koffie.

Programma na de pauze (aanvang circa 20.15 uur)

'Dirck Volkersz. Coornhert', lezing door Kees van Hooft

Dirck Volkertszoon Coornhert is een boeiende persoon uit onze geschiedenis. Allereerst geldt dat voor zijn bijzondere persoonlijke leven, dat hij in de 16e eeuw heeft geleid. Het geldt echter evenzeer voor zijn activiteiten als onafhankelijk denker in een periode dat het land aan het begin van de langdurige oorlog met Spanje in puin lag. Tegelijkertijd werd het dagelijkse leven door godsdienstige twisten verscheurd.

Als vrijdenker streed Coornhert tegen dogmatisme en tegen elitaire wijsneuzen, die zich bij voorkeur in het Latijn uitdrukten. Gebruik van het Nederlands en van het gezonde verstand waren essentieel in zijn publicaties.



Hij ontwikkelde zich tot een goed diplomaat en kundig bestuurder, maar kwam ook op vertrouwde voet te staan met Willem van Oranje en diens gedachten over religieuze tolerantie.

Het Statenglas in de St. Janskerk te Gouda geeft een prachtige impressie van zijn tolerante opstelling.